

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN
Nr 64
OKTOBER 2020

Tegelbruk i Hallsberg med omnejd

sidan 9



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

Digitala släktforskdagen 24 oktober
sid 2

Nytt hos Arkiv Digital - Födda i Nora
med omnejd sid 2

Är det ödet, eller? sid 3

Biografiska uppslagsverk från Stads-
biblioteket till Stadsarkivet sid 3

Förra sekelskiftets spa sid 4

Bonderiksdagsmän från hela Sverige i
databas i Lund sid 5

Ella Heckscher - pionjär inom svensk
släktforskning sid 6

Nytt hos Arkiv Digital - Samling av
Anmälningar till Handelsregister sid 6

Petra Medes anor från Örebro län sid 7

Biografiskt lexikon över lantmätare sid 7

Spännande arbete med finska domböcker
och AI-teknik sid 8

Tegelbruk i Hallsberg med omnejd sid 9

Nya böcker från förbundet - Kyrkoforska,
Inlåsta och Uniformen berättar sid 11

Arbetsbetyg sid 12

Prostabeller berättar om 1700-talets
Närke sid 13

Föreningssidor sid 14-16



Framsidesbilden

Tjusiga hattar i Svartå i Kvistbro
församling på 1910-talet.

Stående i mitten:

Valentin Andersson, född 1890-09-05
övriga okända

Bildkälla:

Örebro stadsarkivs bildarkiv.
Familjen Malms samling
Okänd fotograf

DIGITALA SLÄKT- FORSKARDAGEN 24 OKTOBER

Lördagen den 24 oktober 2020 kl.
9:00-16:30 anordnar sex rikstäck-
ande släktforskarföreningar en
digital släktforskdag, som är
helt avgiftsfri.



Digitala släktforskdagen 24 oktober 2020



Svenska Släktakademien



Arrangörer är:

- Föreningen DIS
- Genealogiska föreningen GF
- Föreningen för Smeds-
forskning FFS
- Judiska släktforsknings-
föreningen i Sverige
- Svenska Släktakademien
- Sällskapet Vallonättlingar - SVÄ

Föreningarna vill dela med sig av
sitt omfattande och breda kun-
nande som är till nytta för släkt-
forskare - både nybörjare och er-
farna! Alla är varmt välkomna!

Släktforskdagen med live-
sessioner och inspelade filmer är
avgiftsfri!

Du kan anmäla dig från fredag
16 oktober. När du anmält dig får
du program med tider och alla
länkar till de olika sessionerna
samt information om hur du kop-
plar upp dig via Zoom, Google
Meet eller andra videolänkspro-
gram.

Program finns här
[https://www.dis.se/
digital-sfd-2020](https://www.dis.se/digital-sfd-2020)

Källa:
Föreningen DIS nyhetsbrev
2020-10-08 och DIS hemsida
www.dis.se

NYTT HOS ARKIV DIGITAL - FÖDDA I NORA MED OMNEJD

»Det har blivit dags för en ny
uppdatering av vårt register
Födda, delar av Sverige, där du
enkelt kan söka efter födelse-
uppgifter. Den här gången har vi
uppdaterat registret med 46 277
sökbara poster från Nora med
omnejd.

Uppgifter för följande försam-
lingar och tidsperioder ingår i
uppdateringen:

- Järnboås församling 1673-1918
- Nora bergsförsamling 1737-
1939
- Nora stadsförsamling 1843-1924
(för tiden före 1843, se Nora bergs-
församling)
- Vikers församling 1872-1918
(församlingen bildades år 1871
genom utbrytning ur Nora bergs-
församling)

Totalt innehåller registret Födda,
delar av Sverige nu nästan 5 mil-
joner poster.



ArkivDigital

För att öppna Födda, delar av
Sverige loggar du in på
app.arkivdigital.se, klickar på
Registersökning och väljer Födda,
delar av Sverige i listan över re-
gisterkällor.«

ArkivDigital

Saxat ur ArkivDigitals blogg,
publicerat augusti 2020

ÄR DET ÖDET, ELLER?

av Kristina Sundell, Närkes Kil

Släktforskning kan påvisa oanade släktband. För min del har det i alla fall visat något som jag, utan släktforskning, aldrig hade kunnat tro.

Jag är själv uppväxt i Eskilstuna av en far som har starka band i Södermanland och en mor som kom från Värmland.

Jag flyttade på grund av studier till Örebro och blev kvar där efter avslutade studier och är nu bosatt i Klockhammar i närheten av Närkes Kil. Där har jag blivit bekant med många som bott kvar i släktled efter släktled.

När jag för cirka 10 år sedan började släktforska upptäckte jag att det fanns en Bergman i släkten på min mammas sida. Då frågade jag en väninna som heter Bergman i Närkes Kil om det i den släkten fanns en ana som hette Cajsa Bergman från Grava utanför Karlstad och vars man var trumslagare. Hon sa nej och då blev inte det mer aktuellt att forska vidare. Jag visste att det finns en släktbok över Bergman-släkten så någon har tidigare forskat på den grenen.

För en kort tid sedan tog jag upp forskningen kring Lena Cajsa Bergman som var min mammas mormors mor och grävde djupare i kyrkböckerna. Jag fann då att Lena Cajsas pappa var född i Örebro och hans far och farfar likaså. Han flyttade från Örebro till Grava.

Då blev jag nyfiken på att kolla om det ändå inte fanns något samband med den Bergman-släkt i Närkes Kil som jag kände till.

Till min glädje var det så!

Vi hade samma anfader Jonas Bergman som var gift tre gånger. Anor från hans första gifte leder till mig och anor i hans tredje gifte leder till en Bergman-släkt i Närkes Kil.

Kort efter mitt forskningsresultat berättade jag det för min väninna, som är ingift i denna Bergmans-släkt. Hon kontaktades en kort tid efteråt av en person som hade fortsatt att forska på Bergman-släkten där den tidigare forskaren hade slutat. Han berättade för henne varifrån efternamnet Bergman kom. Jonas far hette Lars Jonsson. Jonas Larsson tog namnet Bergman.

Således hade vi båda kommit fram till samma ursprung.

Man kan undra om man på ett omedvetet sätt påverkas att flytta till en plats där man har anor långt tillbaka i tiden. I mitt fall är det sju generationer bakåt.

BIOGRAFISKA UPPSLAGSVERK FRÅN STADSBIBLIOTEKET TILL STADSARKIVET

I samband med Stadsbibliotekets genomgång av bokmagasinen inför flytt till Kulturkvarteret har Stadsarkivet övertagit en hel del böcker med signum L (Biografi med genealogi). I huvudsak gäller det olika typer av släktkalendrar, matriklar och biografiska uppslagsverk, som till exempel herdaminnen, militära biografiska uppslagsverk, släktböcker, studentmatriklar och yrkesmatriklar. Även adelskalendrar från Sverige, Danmark, Finland och Tyskland, liksom utländska biografiska lexikon från Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike finns.

För närvarande har Stadsarkivet »Corona-öppettider« och föranmälan av besök rekommenderas. För mer information se Stadsarkivets hemsida www.orebro.se/stadsarkivet

Stefan Nilsson



Kvarndammen i Klockhammar, Närkes Kil på 1910-talet
Bildkälla: Örebro stadsarkiv, Hellman och Hammarströms bilder, okänd fotograf

FÖRRA SEKELSKIFTETS SPA

ÖREBRO VARMBADHUS

hålles öppet hvardagar från kl. 11 f.m. till kl. 10 e.m.

Badformer och pris: (kronor och öre, 1904)

1:a kl. Karbad	0,75
2:a kl. d:o	0,50
1:a kl. Badstuga	1,25 med borstning
1:a kl. d:o	1,00 utan borstning
2:a kl. d:o	0,75 med borstning
2:a kl. d:o	0,50 utan borstning

1:a kl. Halfbad	0,50
-----------------	------

Ångskåp	1,00
---------	------

Dusch med bassin

1:a kl.	0,40
2:a kl.	0,25

Folkbad	0,25
---------	------

Lördagar kl. 7-10 e.m.

Vid medikamenta bad tillkommer:

5 liter salt	0,35
0,5 kg soda	0,25
0,25 kg pottaska	0,35
Tallbar	0,25
5 liter kli	0,40

Kolsyrebad	2,00
------------	------

Onsdagar kl. 2-7

Badstugubad för damer

1:sta klass	Tisdagar kl. 11-2
2:dra klass	Torsdagar kl. 5-10
3:dje klass (Folkbad)	Tisdagar kl. 7-10 em

Man kan undra om man fick välja kroppshalva vid halvbadet? Det dyra kolsyrebadet vill man testa, men inte ett halvt kilo soda i badkaret.

Avskrivet från »Vägvisare för Resande i Örebro«, 1904.

Insänt av Ingmarie Wiggh, Asker

BONDERIKSDAGSMÄN FRÅN HELA SVERIGE I DATABASI LUND

av Stefan Nilsson, Asker

En intressant forskningsdatabas finns på Lunds universitets hemsida. Det är en databas över svenska bonderiksdagsmän under åren 1769-1895 som är framtagen vid ekonomisk-historiska institutionen. För att möjliggöra studier av bondeståndets ledamöters ekonomi och sociala ställning har excerpering gjorts av bouppteckningar för riksdagsmännen. Ur dessa har uppgifter om förmögenhet och skulder hämtats, men även om fast egendom och djur, samt barns och mågars yrken.

Det finns sedan tidigare ett antal tryckta böcker om bondeståndet vid riksdagarna. Till exempel finns skriften »Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800« av Ludvig Mårtensson tillgänglig på Kungliga bibliotekets hemsida som nedladdningsbar pdf-fil. De tryckta skrifterna har varit grunden för databasen, som sedan har kompletterats med kyrkoboksuppgifter och bouppteckningsinformation, när sådan har gått att hitta. En del uppgifter från de tryckta skrifterna har i samband med detta korrigerats.

Riksdagsåren som ingår är 1769-1770, 1809-1810, 1840-1841, 1859-1860, 1865-1866 och 1895. För de tidigare åren gäller det medlemmar av bondeståndet vid ståndsriksdagarna. För det sistnämnda året, då tvåkammarriksdagen införts, har man valt ut personer i andra kammaren som kan bedömas vara bönder.

För perioden 1809-1866 är 977 riksdagsmän registrerade. Antalet personer från Örebro län är 63 stycken. Här finns även uppgifter om vilka riksdagar personerna del-

tagit i. Databasen är skapad som ett underlag för forskning men är förstås intressant även för släktforskare. Det finns också en databas med referenspersoner med motsvarande uppgifter ur bouppteckningarna. Databaserna kan laddas ner som Excelfiler från universitetets hemsida.



Det var inte ovanligt i äldre tider att nämndemän även var riksdagsmän.

På bilden ses Erik Andersson, en sentida nämndeman i Knista by.

Bildkälla: Örebro stadsarkivs bildarkiv, Västernärkes Hembygdsförenings fotosamling

Ett par exempel på länsbor ur Excelfilen:

Grimstens och Hardemo härad - Dan Jönsson, Håvesta i Hackvad (T)

Född 1727-08-17, gift, död 1808-01-29 Hackvad (T) (C:2 (1757-1821) Bild 191/sid 188), 3 söner, 4 döttrar, titlar: Riksdagsman, Rusthållare, titlar för mågar: Torpare; Hemmansägare; Hemmansbrukare

Riksdagen 1769/70 för Grimstens och Hardemo härad

Bouppteckning 1808-03-03 (Grimstens häradsrätt FII:5 783), skatterusthåll 0,5 mantal, Hackvad (T) Håvesta, myntenhet Riksdaler Banco.

Ur bouppteckningen bl.a. (siffrorna avser värde): Fast egendom 1200, Guld 8, Böcker 2, Böcker (antal) 8, aktivt jordbruk, djur 133, brännvinsutrustning 4, fordringar 74, Tillgångar 1673, Skulder 71; Netto 1602, Anteckningar: »1

st. gl: Bibbel, 1 st. grof Psalmbok, 2:ne mindre, 1 st. Lagbok och kyrkolag, En samling af Kongl: förord: m:m:, 1 st. gl: Salmbok och Dufvoröst«.

Askers och Sköllersta m.fl. härad - Anders Vilhelm Uhr, Mörby (senare Svenstorp) i Asker (T)

Född 1806-02-19 Asker (T) (C:3 (1783-1811) Bild 117/sid 227), änklings, död 1891-09-28 Asker (T) (F:4 (1890-1910) Bild 13), 1 son 1 dotter, titlar: Riksdagsman, Fullmäktige i Rikets Ständers Bank, Lantbrukare, Byggmästare

Riksdagar: 1850/51, 1859/60, 1862/63, 1865/66

Representerade vid riksdagarna: Askers och Sköllersta härad 1850/51, 1859/60

Askers, Sköllersta, Örebro och Glanshammars härad (Östernärkes domsaga) 1862/63, 1865/66; fr. o. m. mars 1866 jämväl för Nora och Hjulsjö härad

Bouppteckning 1891-12-23 (Askers häradsrätt AIIa:57 sida 124).

Ur bouppteckningen bl.a.

Tillgångar 203 kr, Skulder 8 kr, Netto 195 kr

Har skänkt sina två tidigare egendomar 1/4 mtl Bodatorp 1 och 1/4 mtl Svenstorp 1 i Asker socken till sonen och dotterns barn emot att de underhåller honom.

Källor:

Databaserna finns på Lunds universitets hemsida »Parliamentarian and farmer wealth database 1769-1895« <https://ekh.lu.se/en/research/economic-history-data/pfwdb> och går att spara ner (Excel-filer).

Artikel på Föreningen DIS hemsida »Svenska bonderiksdagsmän« av Anders Larsson, publicerad 6 december 2019

www.dis.se/bonderiksdagsman

»Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800« av Ludvig Mårtensson på Kungliga bibliotekets hemsida (pdf-fil)

ELLA HECKSCHER – PIONJÄR INOM SVENSK SLÄKT- FORSKNING

På hemsidan Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon SKBL finns nu en biografi över Ella Heckscher (1882-1964). Det är Michael Lundholm som har skrivit en intressant artikel om denna pionjär inom svensk släktforskning.



Efter några år på 1910-talet som timanställd på Landsarkivet i Uppsala startade hon redan 1918 ett företag, Genealogiska byrån, för uppdragsforskning. Från 1930-talet verkade hon för fritidssläktforskning, genom kurser, föredrag och radioprogram. När Genealogiska föreningen grundades 1933 ingick hon, som enda kvinna, i den första styrelsen.

Hon skrev tidigt en handbok för fritidssläktforskare "Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer" som kom ut 1939 och därefter i många upplagor under 1950- och 1960-talen.

Direktlänk till artikeln
[https://skbl.se/sv/artikel/
EllaBerthaAmaliaHeckscher](https://skbl.se/sv/artikel/EllaBerthaAmaliaHeckscher)

Stefan Nilsson



NYTT HOS ARKIV DIGITAL – SAMLING AV ANMÄLNINGAR TILL HANDELS- REGISTER

»1888 började man ge ut Samling av Anmälningar till Handelsregister. I dessa små häften som med tiden växte till inbundna böcker samlade man det som kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar. I slutet av varje årgång finns ett Firmaregister samt ett Personregister.

Det är olika vad man skriver om de olika företagen och vad som händer i dessa. Det kan till exempel vara att man byter ut någon i styrelsen, att man tillför aktiekapital eller att man likviderar företaget.

Här följer ett exempel.

Örebro län 1892

2:o) att hustrun Emma Vilhelmina Ström, med ansvarsförbindelse af mannen sockerbagaren

Fredrik Ström, ämnar i gården N:o 54 Drottninggatan i Örebro idka hembagerirörelse jemte försäljning af hvad som derigenom tillverkas under firma Vilma Ström.



Källa: Samling av Anmälningar till Handelsregister Handelsregister:6 (1892) Bild 2010 / sid 762 (AID: v779896a.b2010.s762)

Du hittar dessa böcker i ArkivDigital från 1888 till och med 1940. Kika och se om du hittar någon släkting som har haft ett företag.

Askersund.

Till härvarande handelsregister har denna dag blifvit anmäldt:

af skräddaren Carl Johan Wettergren vid Halsberg, att han här i staden ämnar idka handel med färdiggjorda manskläder och manufakturvaror under firma **C. J. Wettergren;**

af Ernst Ludvig Lang härifrån staden, att han härstädes ämnar idka konditori och bagerirörelse under firma **Askersunds Konditori E. L. Lang.**

Askersund den 10 oktober 1892.

Magistraten.

Örebro län.

Örebro.

Uti härvarande handelsregister har denna dag intagits anmälan:

1:o) att förgyllaren Per Gustaf Sundin i Örebro ämnar idka spegel- och förgylleriaffär jemte handel såväl med egna tillverkningar som med leksaker under firma **P. G. Sundin;**

2:o) att hustrun Emma Vilhelmina Ström, med ansvarsförbindelse af mannen sockerbagaren Fredrik Ström, ämnar i gården N:o 54 Drottninggatan i Örebro idka hembagerirörelse jemte försäljning af hvad som derigenom tillverkas under firma **Vilma Ström;** och

3:o) att handlanden Frey Fritiof Laurentius Hedlund ämnar vid lägenheten Södermalm å stadens område idka diversehandel under firma **Frey Hedlund.**

Örebro stadshus den 3 oktober 1892.

Magistraten.

För att hitta böckerna loggar du in på app.arkivdigital.se, klickar på Arkivsökning och skriver in Handelsregister i fältet för Arkivbildare. Klicka sedan på Samling av Anmälningar till Handelsregister så visas samtliga volymer.«

ArkivDigital

Saxat ur ArkivDigitals blogg, publicerat juli 2020

PETRA MEDES ANOR FRÅN ÖREBRO LÄN

Släkten Frumerie kan man hitta i Örebro stads äldre handlingar. När TV-programmet »Vem tror du att du är« för ett antal år sedan tog upp Petra Medes släkt kom man bland annat in på släkten Frumerie. Fokus var på skarp-rättaren Eric Frumerie i Västerås där även Galgbacken besöktes.

Eric Frumerie var inte bara skarp-rättare i Västerås utan även i Örebro. Detta har Ingemar Widestig på ett förtjänstfullt sätt skrivit om i våra släktforskarkollegors i Västerås medlemsblad Arosiana nr 3/2012. Han går på djupet i Frumerie-familjen, granskar uppgifterna i TV-programmet kritiskt och kollar källorna.

Det visar sig att Eric Frumerie under många år var skarprättare och bosatt i Örebro, närmare bestämt hela 20 år av sina 30 år i yrket. Han var född 1777 i Svennevad och flyttade som barn tillsammans med sina föräldrar till Vintrosa. Erics första hustru Stina Cajsa Göthberg var född 1779 i Tysslinge och var dotter till klockaren Cornelius Göthberg. Hans andra hustru Anna Jonsdotter var född 1785 i Axbergs församling. Vid giftermålet var hon lagligen skild från sin tidigare make Eric Andersson i Rännesta i Närkes Kil. Det är från andra hustrun som Petra Mede räknar sin härstamning



Petra Mede 2013

Bildkälla: Wikimedia Commons, fotograf Frankie Fouganthin

Eric Frumerie f 1777 i Svennevad g.m. Anna Jonsdotter f 1785 i Axberg !

Johan Eric Frumerie f 1823 i Örebro !

Josefina Albertina Frumerie f 1848 i Västerås

g.m. musikkorpralen Carl August Tropp !

Gustav Adolf Tropp !

Herman Karl Hjalmar Tropp !

mormor !

mor !

Petra Mede

De senare släktleden enligt SVT:s TV-program »Vem tror du att du är« från 2012.

Läs hela artikeln här »Skarprättaren Eric Frumerie (1777-1842)« av Ingemar Widestig <https://arosiana.se/wp-content/uploads/2019/01/Arosiana-3-2012.pdf>

Stefan Nilsson

BIOGRAFISKT LEXIKON ÖVER LANTMÄTARE

På Umeå universitetsbibliotek finns digitala resurser av olika slag, till exempel sidan Digitala samlingar med över 11 000 indexerade volymer. Bland annat har man en inskannad version av boken »Svenska landtmätare. Biografisk förteckning 1628-1900 del 1.« Författare till boken var Viktor Ekstrand (1854-1918) och den gavs ut 1896-1903. Boken är uppställd länsvis. Den är på 456 sidor och går att bläddra och söka i på hemsidan, men också att ladda ner som pdf-fil och filens innehåll är indexerat och därmed sökbart.



Lantmätare i arbete 1735. Illustration av lantmätare Arvid Hagman på karta över Öreryds sockenallmänning.

Bildkälla: Jönköpings läns museums hemsida

En sökning på Sköllersta gav två träffar:

- Erik Lang född 1740, kyrkoherdeson från Sköllersta

- Anders Sköldqvist född 1765 i Sköllersta, torparson

Läs mer om det digitaliserade materialet här:

<https://www.umu.se/bibliotek/samlingar/digitiserat-material/>

Direktlänk till boken <https://digital.ub.umu.se/relation/442320>

Stefan Nilsson

SPÄNNANDE ARBETE MED FINSKA DOM- BÖCKER OCH AI- TEKNIK

av Stefan Nilsson, Asker

På senare år har OCR-tolkning av tryckta texter i böcker och tidningar öppnat fantastiska möjligheter till att hitta intressanta uppgifter man inte visste fanns. Man har också drömt om att något sådant skulle finnas även för handskrivna text. Arbete och försök har gjorts under många år men ofta har det fallit på den stora variation som finns när det gäller handstilar. Nu kanske vi närmar oss målet. Finska riksarkivet har nämligen tagit fram en ny söktjänst för domböcker som nu finns ute för testning.



Med hjälp av HTR-teknik (handwritten text recognition) och AI (artificiell intelligens) så har den handskrivna texten i renoverade domböcker gjorts sökbar. På söksidan går det förutom att fritextsöka även att bläddra i de inskannade domböckerna. Lansering är tänkt till slutet av året. Redan nu och under september månad finns en testversion av sidan ute för synpunkter (sidan var igång i skrivande stund ännu i början av oktober).

Vid egen testning gav sökning på *Vindal* 135 träffar - ingen på det exakta namnet men väl på snarlika t.ex. Wendell, Wendal, Wintzel, Windala by, Vindala by. Vissa träffar blir förstås inte rätt, t.ex. ett antal träffar på *Vindfäl*-len.

Resultatet är dock så bra att det får sägas vara mycket användbart!

En sökning på *Lovisa* gav över 48.000 träffar så det är ett stort material. Sökningarna går dock mycket snabbt.

Förutom fritextsökning finns även listor över vanliga ord och termer i dombokshandlingar som man kan välja bland och använda vid sökning.

Information om söktjänsten från finska riksarkivets hemsida:

»Riksarkivet öppnar en ny söktjänst för domböcker idag 7.9. Under testperioden i september samlar vi in respons på tjänstens tekniska funktioner och dess innehåll. Vi önskar ta emot respons av alla intresserade av historieforskning.

I tjänsten kan man bläddra och söka i restaurerade domböcker från 1800-talets Finland. De digitala dokumenten har försetts med automatisk textigenkänning med hjälp av HTR-teknik som utnyttjar artificiell intelligens.

Tjänsten som nu blir tillgänglig för testanvändning innehåller

material från ett begränsat antal domsagor. Materialet kommer att kompletteras efter testperioden före den egentliga lanseringen av tjänsten, som enligt Riksarkivets aktuella bedömning kommer att ske i slutet av 2020.

De restaurerade domböckerna är en av Riksarkivets största samlingar. Samlingen börjar från 1623, då de lägre domstolarna började skapa kopior av sina domböcker till nyligen grundade Åbo hovrätt. För en del domsagors del finns material ända fram till 1970-talet. Dokumenten som är sparade i webbtjänsten är protokoll för tillkännagivanden, som behandlar lagfarter, inteckningar, förmynderskapsärenden och äktenskapsförord. Protokollen för tillkännagivanden kan användas exempelvis för släktforskning eller för att kartlägga ägare till fastigheter.

Du kan testa tjänsten på adressen tuomiokirjat.narc.fi/se. Respons på tjänsten samlas in per e-post på adressen tuomiokirjat@arkisto.fi

Testversionen är tillgänglig fram till den 30 september.«

Källa: Nyhetsartikel på finska Riksarkivets hemsida arkisto.fi



TEGELBRUK I HALLSBERG MED OMNEJD

av Dag W Edholm, Hallsberg

I länderna kring Medelhavet var murtegllet känt redan under antiken, men det var först på 1100-talet tillverkningen av bränt tegel kom i gång i Europa. Under lång tid var tillverkningen i särskilda tegelbruk knuten till de enskilda byggprojekten. Den äldsta tegelbyggnaden i Skandinavien är Roskilde domkyrka, som började byggas på 1170-talet. Den äldsta tegelbyggnaden i Sverige anses vara Gumlösa kyrka i Skåne (som då hörde till Danmark), invigd 1191. Efter kyrkorna övergick teglet under medeltiden till att bli byggnadsmaterial för slotten och andra profanbyggnader. Först under 1600-talet blev de i större utsträckning de privata bostädernas.

De många bränderna i städernas trähusbebyggelse tvingade fram ellsäkrare material och teglet fick under 1800-talet en storhetstid. Byggnadslagen 1874 förbjöd ny



Arbetare vid Hallsbergs tegelbruk, omkring 1925. Foto J. Hellqvist.

stadsbebyggelse i trä. Eldfastheten och låga tillverkningskostnader gjorde teglet attraktivt när man anlade ny bebyggelse i städerna. Efterfrågan på murtegel gjorde att många tegelbruk anlades runt om i Sverige. Höjdpunkten för den svenska tegelindustrin nåddes 1905, då 11.606 tegelarbetare vid 489 tegelbruk tillver-

kade 1.900.00 ton tegel (murtegel, taktegel, eldfast tegel och dräneringsrör)

I slutet av 1870-talet anlade handlanden och lantbrukaren Nils Möller (1832-1894), Ålsta ett tegelbruk i Hallsberg. På 1880-talet övertogs det av ett konsortium, bestående av mjölnare Nils Johan



Hidingsta tegelbruk i början av 1900-talet
Okänd fotograf, Örebro läns museum.

Askling (1825-1912), Översta, häradshövding Lars Nilsson, (1827-1897), Översta och postmästare Carl Baggström (1844-1900), Hallsberg. Nilsson och Baggström efterträddes av hemmansägare Nikolaus August Hallmén (1865-1913), Fylsta och häradshövdingen Per Gustaf Larsson (1834-1908), Samsala. Rörelsen hade nu expanderat kraftigt och 1907 förvärvades den av bröderna Thermenius, som ombildade tegelbruket till aktieföretag. 1953 flyttade man in i nybyggda lokaler strax innanför gränsen till Kumla kommun och bytte namn till Hallsbergstegel AB. 1971 arbetade 37 personer vid tegelbruket. Men försäljningen minskade och omkring 1980 var tegelepoken i Hallsberg över.



Arbetare vid Hidinge tegelbruk, omkring 1925

Fotograf Sam Lindskog

Vid början av 1900-talet fanns minst två tegelbruk i Örebro:

Marks tegelbruk, anlagt 1899, tillbyggt 1903 och 1906-1907 med ytterligare en ugn. I början av 1900-talet hade bruket en årlig tillverkningskapacitet på 6 miljoner tegel. Leran hämtades från två områden norr och väster om tegelbruket. Därav fick nuvarande Lertagsgatan sitt namn. I början av 1960-talet revs byggnaderna.

Karlslunds tegelbruk, anlades redan 1737 vid Hästhagen sydost om gården. 1904 brann byggnaderna ned.

I Norrbyås fanns tegelbruk i Hidingsta och vid Kumla fanns Stene tegelbruk.

Med 1960-talets miljonprogram började murade konstruktioner betraktas som omoderna till förmån för prefabricerade och industrialiserade byggnadsmaterial och nedgången för tillverkningen av murtegel var ett faktum. I dag finns endast några få tegelbruk kvar i Sverige.



Karlslunds tegelbruk 1900. Ångslupen Karlslund I släpper av passagerare vid Åby brygga. I bakgrunden Karlslunds tegelbruk. Nedbrunnet 1904.

Okänd fotograf. Örebro läns museum.

NYA BÖCKER FRÅN FÖRBUNDET – KYRKOFORSKA, INLÅSTA OCH UNIFORMEN BERÄTTAR

Sveriges Släktforskarförbund är flitiga bokutgivare. I år har inte mindre än tre nya böcker utkommit. Boken Kyrkoforska handlar om annat material med koppling till kyrkan utöver de vanligaste kyrkoböckerna, boken Inlåsta berättar om att forska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv och boken Uniformen ger hjälp vid identifiering av uniformer från olika tider och mycken annan information rörande uniformer.

Stefan Nilsson

Kyrkoforska. Släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken

Handbok nr 20. Författare är Anna-Karin Westerlund och Markus Gunshaga.

Kyrkorna har lämnat efter sig så mycket mer än bara de kyrkoböcker som flitigt används i släktforskningen. Det finns många andra användbara källor som tas fram och visas i denna handbok.

Har du präster i släkten så kan du kanske hitta material, både om honom själv och hans utbildning, eller en likpredikan efter hans död. Dyk ner i kyrkliga dokument, arkiv och minnesmärken. Välkommen att läsa, lära och sedan forska!

Inlåsta - Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv

Handbok nr 21. Författare är Roddy Nilsson.

Fängelser, hospital, sinnessjukhus, barnhem och alkoholistanstalter är exempel på institu-



tioner där tusentals och åter tusentals människor under de senaste århundradenas historia tillbringat längre eller kortare perioder i sina liv. För den person- och släkthistoriskt intresserade utgör de arkiv som dessa inrättningar lämnat efter sig en guldgruva som i många fall kan hjälpa till att rekonstruera förfädernas levnadsförlopp. En del av dem blev av ett oblikt öde hänvisade till ett liv med sjukdomar och handikapp och kanske till en livslång tillvaro på någon institution. Andra tillbringade endast en kort tid eller en viss period i livet som inlåsta. Många bröt mot samhällets lagar och fick för detta plikta med långa tider i fängelse. Ytterligare andra var de prostituerade kvinnor som tvingades till vistelse på kurhus eller tvångsarbetsanstalt.

I boken presenteras olika institutionsarkiv med tips och exempel på vilka uppgifter som kan hittas i dessa. Vid sidan av olika typer av institutionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp forskning i polisiära arkiv.

Men boken har inte enbart personhistoriska ambitioner. Den syftar också till att ge en bild av hur livet inom dessa ofta tämligen slutna institutioner gestaltade sig för de intagna och i vilket historiskt sammanhang detta ska förstås. Hur såg vardagen ut? Hur togs de om hand och hur behandlades de

inom de institutioner där de vistades?

Uniformen berättar. Från karoliner till kamouflage

Författare är Mikael Hoffsten.

Uniformer finns överallt i samhället. De bärs av poliser, väktare, busschaufförer, restaurangpersonal och många andra. Den kategori man främst förknippar med uniformer – militärer – är däremot ovanlig att se i dag i det offentliga rummet. Annat var det förr; i regementsstäderna kryllade det av uniformerade soldater på kvällarna och de flesta unga män fick dra på sig uniformen några månader i livet under sin värnpliktstjänstgöring.

I den här boken presenterar vi i bild och ord de svenska militära uniformerna från karolinertid till nutid, med ett extra fokus på arméns uniformer 1860–1960. Du lär dig identifiera soldater från fotografier och vi gör nedslag i musikens, konstens och filmens världar. Samt mycket annat.

Böckerna går att beställa från Rötterbokhandeln
www.rotterbokhandeln.se

Saxat från nättidningen Rötter



ARBETSBETYG

Kanske har du stött på texten »Arbetsbetyg« följt av ett datum i kyrkböckerna. Det brukar vara i anmärkningskolumnen i husförhörlängden som denna anteckning står. Men, hur ser då ett arbetsbetyg ut? I samband med ett besök på stadsarkivet av en amerikansk och två svenska släktingar tillhörande slakten Kunkell visades exempel på sådana arbetsbetyg. Här nedan ses framsida och baksida på ett arbetsbetyg från 1898 för Johan Emil (Kunkell) Fridell från Smedstorp på Norrhults ägor i Kvistbro församling.



Kyrkoherde Ekström i Kvistbro har den 4 april 1898 fyllt i arbetsbetygets framsida.

Johan Emil (Kunkell) Fridell
 född 25 december 1876

Texten på baksidan lyder som följer:

Antagen vid Ramnäs-Kolbäcks Jernvägsbyggnad d 14.9 1898.
 Afgår efter slutadt arbete utan anmärkning den 6 Nov. 1899.
 Antagen vid Stockholm Nynäs Jernvägsbyggnad d. 10/11 99.
 Afgår utan anmärkning d 20/12 1899

Stefan Nilsson



PROSTTABELLER BERÄTTAR OM 1700- TALETS NÄRKE

Levi Rickson, mer känd som Jeremias i Tröstlösa, lyfte i slutet av 1920-talet fram ett intressant historiskt källmaterial som berättar mycket om vardagsförhållandena i Närke på 1700-talet, nämligen Prosttabellerna. Han publicerade avskrifter av dessa för Örebro kontrakt gällande åren 1749-1798. Notiserna publicerades först i Nerikes Allehanda under sommaren 1927, därefter i Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum 10 (1930).

Här publiceras ett axplock av notiserna, samt Levi Ricksons beskrivande text om källmaterialet.

Stefan Nilsson

Notiser från 1700-talets Nerike av Levi Rickson

I fråga om officiell statistik är Sverige ett föregångsland i Europa. Det äldsta statistiska ämbetsverket är den svenska tabellkommissionen, upprättad 1756 och hundra år senare avlöst av Statistiska centralbyrån. Men redan förut hade statistiskt material samlats såväl i Sverige som i utlandet. De första allmänna bestämmelserna om förande av kyrkböcker återfinns i 1686 års kyrkolag. I flere församlingar förekomma dock anteckningar dess förinnan om födde och döde, ingångna och upplösta hjonelag.

I de tryckta tabeller, som före mitten av 1700-talet utsändes till prästerskapet skulle sådant antecknas jämte tvillingfödselar, ålder och kön av dem som avlidit över 90-åriga, »besynnerliga händelser af någons vådeliga död; sielfva missgärningen af dem som lidit dödsstraff« m. m. I fråga om dödsfallen skulle dödsorsaken angivas, och i tabellen funnos 36 sjukdoms-



Levi Rickson
»Jeremias i Tröstlösa«
(1868-1967)

Bildkälla: Örebro stadsarkiv,

samt 10 olycksfallsrubriker, inräknat självmord och avrättning.

Antecknas skulle ock av kyrkoherdarne »hvad sällsamt i Församlingen sig tilldragit hafver bestående af ens eller annans synnerligen gode eller onde bedrift eller ock thet som utom Naturens ordentelige skickelse, i Elementerne, eller på qvickt och dödt sig ter och visar, som värdt är at upteknas. Af hvilka kårta berättelser Probsten gör et kårt utdrag på thenne sin Probstetabell till Consistorium och Consistorium en särskilt till Landshövdingen med Personers och Orternes utmärkte namn, som oss af Landshövdinge-Ämbetena öfversändas, sedan the här af tagit behörig afskrift, jämte theras bifogade underdåniga berättelse om Höfdingedömet's tilstånd.«

På ett annat ställe i tabellen säges att landshövdingarnas rapporter skola insändas till »Cancelie-Collegium hvarigenom thenna nödiga kunskap äntligen må komma Oss uti en redig, lätt och otvungen ordning under ögonen« .

Ytterligare en tabell berörde församlingarnas tillväxt eller aftagande, invånarnes stånd och villkor, hushåll och matlag.

I ett senare, i slutet av 1700-talet, för sammandragen använt formulär antecknades bland annat »hvad märkvärdigt i de Tre Naturnes Riken sig tilldragit, hurudan Årsväxten det året varit, samt huru mycket Spannmålen allmännast kostat.«

I det följande ha några utdrag gjorts ur prosttabellerna för Örebro kontrakt. Det är små årskrönikor, som skänka skiftande tidsbilder från gångna tider. Den dåtida stavningen har ersatts med den nutida.

Det kan tilläggas att Örebro kontrakt på denna tid var betydligt större än nu. Hit hörde nämligen även de socknar som 1886 fränskildes Örebro kontrakt för att bilda Askers kontrakt.

1749

7 tvillingfödelser. Avlidna åldringar: en 98-årig, en 96-årig, en 90-årig man, en 90-årig kvinna.
- Vådadöd : En gosse på tredje året i Täby allena i stugan fallit uti elden och blev 2 dagar därefter död. En ettårig flicka i Skyllersta fallit uti en liten kopparbryggekittel med vatten och blev död.
- Sjukdomar: Här uti kontraktet hava kopporna mest hela året grasserat. Håll och sting gångbart uti martio och april, i synnerhet uti Askers härad, varav många dött. (Dödsfallen voro 640, därav i koppor 151)

1786

1786 föll mycken snö i januari månads början, som dock genom töväder snart minskades. Februari och mars månader voro kalla och torra. Uti medlet av april månad började vårfloden som ej var betydande. Vid slutet av denna månaden förrättades vårutsädet. Uti maj månad var kall blåst och torka. Vid midsommartiden hade man några dagar en brännande hetta. Av hårdvallsängar hämta-

des föga, i synnerhet på de ställen kring Örebro, där gräsmask infunnit sig. Kärrängarna voro någorlunda bördiga och bärgningen god. En stark storm 5 augusti skadade de tunna rågarne, bröt här och där av halmen och ristade kärnan utur axen. Rågskörden börjades vid pass 13 augusti och blev skyltalet ganska ringa. Vetet slog överallt nästan alldeles felt. Vårsäden var åkertunn, ojämt mogen och mindre givande. Några få fingo dock av ärter en någorlunda äring. Jord- och trädfrukter vankades. Vid årets slut gällde 1 tunna råg 4 rd. till 4 rd. 8 sk., vete 5,8-5,16, ärter 4,8-4,16, korn 3,8-3,32, blandsäd 2,16-2,32, havre 1,24-1,40.

Födde 726, därav 20 tvillingpar, døde 519, av dem en man och två kvinnor över 90 år. Av barnaföderskorna voro 11 under 20 år, 11 över 45 år.

- Sjukdomar: Mässling och rötfeber.

- Kvävde av ammor 5 barn, en man mördad, 3 mk. 1 kvk. drunknade, en man ihjälslagen av åsken, en krossad av fallande träd, en funnen död på marken.

- Avrättad: en skomakare i Asker avrättades 27 sept. på Odensbacken för dråp och rån på en västgötadräng

1790

Invånareantalet i kontraktet 20,766, varav 9,719 mk., 11,047 kv. Änklingar 324, änkor 1,272. Giftna par 3,880. I Örebro 4 kaffehus, 2 källare, 42 krogar, på kontraktets landsbygd 7 gästgiverier, 13 krogar.

1792

Snön gick fortare bort än man kunde förmoda. Vårfloden blev således ganska hög. Svartån bortförde isarna 3 april. Gladan kom 26 martii, sädesärlan 25 april, svaltlan 13 maji. Seglationen börjades 28 april. Vårsådden skedde i se-

nare hälften av april. Väderleken var sedan ganska regnaktig men klarnade mot höanden, vilken blev nästan så ymnig som förra året. Rågen gav väl halm men säden blev icke strid och tunnetalet mycket mindre än förra året. Vetet och vårsäden liknade sig väl men skadades av regn vid skördetiden. I synnerhet urartade ärterna, vilka ock så väl som kålen skadades av mask. Trädfrukterna voro rare (sällsynta), jordfrukterna ymniga, lin och hampa frodig. Höstsädet förrättades sent. Brodden var dock vacker, när köld och snö i december månad inföll. Säden gällde något över markgångstaxan som blev på råg 3 rd. 44 sk. korn 3,8.

Födde 831, varav 19 tvillingpar, døde 504. 7 barnaföderskor voro under 20 och 6 över 45 år gamla.

- Sjukdomar: rötfeber.

- Vådeligheter: kvävda av mödrar 1 barn, drunknade 3 mk., av våda skadat sig själva till döds 2 män, vådeligen dödad av andra 1 kvinna, funnen död på marken 1 man, slagen av en häst 1 man, krossad av en väderkvarn 1 man, krossad av ett mötande fartygs bogsprot 1 man, skållad av sjudande vatten 1 gosse, bråddöd av fylleri 1 man.

1795

Örebro stad hade 3,158 invånare, 1 källare, 41 krogar.

Kontraktsprost i Örebro kontrakt var 1741-1774 Erik Daniel Lidius, förut lektor och rektor i Strängnäs, kyrkoherde i Aspö och Överselö. Han var en lärd man och innehade professorsförslag fyra gånger. Lidius efterträddes 1776-1798 av Erik Valler, som sistnämnda år blev domprost i Västerås och senare även biskop därstädes. Han avled 1811.

Källa: Särtryck ur Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum 10 (1930)

Tips av Ingmarie Wiggh, Asker

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Höstens program

På grund av smittläget för covid-19 är alla höstaktiviteter inställda förutom höstmötet.

Höstmötet är utlyst till **tisdagen 20 oktober kl 18:30** som en videokonferens med programmet Zoom.

Alla medlemmar har kallats via mejl och de som önskar delta har ombetts anmäla sig.



HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB



Höstens program

På grund av rådande omständigheter har vi sparsamt med träffar.

Har du frågor eller behöver hjälp går det bra att skicka dem till vår e-post birgitta.edholm@telia.com

Titta in på vår hemsida: www.hallsbergsgenealogi.se

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Höstens program

Vi har ju som alla andra drabbats av de begränsningar som pandemin inneburit och vår verksamhet har legat nere då fysiska möten inte varit möjliga.

Inför hösten ser det inte bättre ut. Vuxenskolan har inte sina lokaler öppna som tidigare och Karlskoga biblioteket har meddelat att vi inte kan använda släktforskarrummet.

Ingen vet hur prognosen ser ut framöver men vi kan nog anta att det fortsätter att vara stängt resten av året, och även om de öppnar upp igen kan vi inte bedriva vår verksamhet med de regler om avstånd som gäller.

För oss innebär det att höstens kurser och klubbträffar inte kan genomföras.

Släktforskarhjälp i nuvarande form på Karlskoga-biblioteket ställs in och medlemmar erbjuds istället släktforskarhjälp via telefon och epost.

Kontaktpersoner för släktforskarhjälp är:

- Per-Erik Forsmark 070-657 32 17
p-e.forsmark@telia.com

- Håkan Karlsson 0586-560 26
sekr@kgadfsgenealogi.se

- Anna-Britta Hinderson 070-343 09 75
labbsand@gmail.com

- Anita Kihlström 0586-384 44
lamk@tele2.se



Höstens program

Tisdag 3/11 kl. 18:30
Föreläsning. Peter Frännlid berättar om tåg.
Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe

Tisdag 1/12 kl. 18:30
Föreläsning. Karin Nilsson berättar om sin släktforskning där hennes mormor är i centrum.
Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Medlemsträffar

Måndagskvällar från 14/9 kl. 18-21

Tisdagseftermiddagar från 15/9 kl. 13-17

Onsdagar från 16/9 kl. 9-12 huserar porträttfynd i lokalen.
kl. 18-21 fortsätter "DNA"-träffarna, men det går bra med vanlig forskning också då DNA kanske inte fyller ut all tid.

Torsdagsförmiddagar från 17/9 kl. 9-12

Torsdagseftermiddagar från 17/9 kl. 14-17

Lördagar jämna veckor från 5/9 kl. 9-14 registrerar vi "Namn Åt De Döda"

Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra!

Det är begränsat med platser så du kan kanske inte få plats den dag du önskar.

Allt i samarbete med Medborgarskolan i deras lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla.



QR-kod till
hemsidan
kumla.just.nu



ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Höstens program

På grund av pandemin är vårt mötesprogram för hösten mycket rumphugget, men vi avser att hålla vårt från i våras uppskjutna årsmöte

Tisdag 20/10 kl 19:00
Plats: Matsalen, Sjöängen. Max 50 deltagare med vederbörligt mellanrum.



B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforsarklubb
- Hallsbergs Släktforsarklubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforsarklubb
- Kumla Släktforsarklubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Anders Eriksson, Storgatan 46C,
696 32 ASKERSUND

Ordförande: Anders Eriksson,
0768-17 81 06
eaberiksson@hotmail.com
Sekreterare: Britt Östensson
Kassör: Lars-Åke Strömberg
0703-45 61 52 lastr@telia.com
Redaktionskontakt:
Anders Eriksson
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: eaberiksson@hotmail.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
0700-33 68 25
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
0702-78 29 20
Sekreterare: Birgitta Högvist
0706-92 39 02
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.
Bg 5077-0965
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark
070-657 32 17
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Jan Eriksson
0586-72 82 62
Redaktionskontakt: Håkan Karlsson
sekr@kgadfsgenealogi.se
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfsgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfsgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande: Paola Grafström
070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Ove Pettersson
070-208 84 91
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-387 78 88
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 220 kr, familjemedlem
100 kr
Pg 63 59 14-5 E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI